

De Berichtgever

74ste jaargang nr. 4
April 2020

Voor inwoners van Zegveld en de Meije



Boodschap tegen Corona '17 Miljoen Mensen'

Gezongen door: Davina Michelle & Snelle



Ik zou eigenlijk juist nu
Een arm om je heen willen slaan
Zoveel nieuws, zo stil is het op straat
Een elleboog was nooit zo beschaafd
En er is wel meer raars want
Ik bel m'n moeder met een trilling in de stem
Door wat er moest van de minister-president
Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng
En ik denk aan
Alle zorg om gezondheid en banen
Op televisie is nu alles zo beladen
Ik denk aan grootmoeders en -vaders
Maar gek genoeg brengt het ons samen

Zeventien miljoen mensen
Op dat hele kleine stukje aarde
Die schrijf je niet de wetten voor
Die laat je in hun waarde

Zo zitten d'r nu duizenden studenten
In de lente op hun kamer
En ondertussen kneiterharde werkers
In de zorg, die amper slapen, maar met
Zeventien miljoen mensen
Is het best wel even schrikken
Zit de helft inmiddels thuis, maar met
Zeventien miljoen mensen
Met de neus in dezelfde richting komen we
hier uit, met

Zeventien miljoen mensen
Op dat hele kleine stukje aarde
Die schrijf je niet de wetten voor
Die laat je in hun waarde

Colofon

ADVERTENTIES EN ADMINISTRATIE

Gerklá Gerritsen
Eikenlaan 19
3474 HB Zegveld
Tel. 0348 - 691675
Reknr. NL71 RABO 0341 9061 23
E-mail:
info@studiogg.nl

REDACTIE

Gert Ton
Tel. 0348 - 691892
gertton@hetnet.nl
Ciska Klooster
Tel. 06-2238 9259
info@ccdesign.nl
Jantina de Bruijn
Tel. 0348 - 745818
jantinabrak@hotmail.com

VORMGEVING

Studio Gerrit Gerritsen

DRUK

Quantes

Maar de Lente wist het niet

Het was begin 2020.....

De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug. Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen. De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen.....

En toen werd het maart.....

De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden langs de kant

van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch. Iedereen wist wat er aan de hand was.

Maar de Lente wist het niet. De bloemen bleven bloeien. En de zon scheen. De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan. En de zwaluwen kwamen terug. En de lucht werd roze en blauw. Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen.

Het was maart 2020.....

De jongeren studeerden online vanuit huis. Kinderen speelden onvermijdelijk vooral veel in huis. Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen. Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of de hond uit te laten. Bijna alles was gesloten. Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars. Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken. Mensen moesten vanuit huis gaan werken. Ondernemers kwamen in de problemen. De meeste kinderen konden niet meer naar school. En ineens was er niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen. Operaties en onderzoeken werden uitgesteld... en iedereen wist het. Maar de Lente wist het niet en het ontsproot. Ze draaide onverstoort haar jaarlijkse programma af. Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren.

Dagboek van een zieke Zegveldse

Dinsdag 17 maart

Een rare dag. De meiden thuis en toch ben ik alleen in huis. Mezelf in quarantaine geplaatst. En nu fijn om even van mij af te schrijven. Sinds maandagavond ineens hoestergig, zweterig, spierpijn, keelpijn, kortademig en benauwd. Hmm... dit heb ik nog nooit gehad. Wat nu?

De meiden lagen al op bed en manlief was buiten nog wat aan het klussen. Toen hij binnen kwam zei ik direct "ik denk dat ik het heb" hij keek me aan en vroeg waarom ik dat dacht. Ik vertelde van mijn plotse linge klachten. En ja, wat doe je dan?

Een matras van boven gehaald en in de woonkamer. Al met al heb ik best goed geslapen. Waar heb je het opgelopen? Weet je zeker dat dit het is? Zoveel vragen komen er op je af, maar ik wéét het antwoord niet... Dus het zekere voor het onzekere en hopelijk kan ik snel mijn dochters helpen met hun schoolwerk.

Woensdag 18 maart

Vannacht toch koorts erbij gekregen tot 38.5. Dat was voor mij het moment om toch de dokter te gaan bellen. De dokter is net geweest, grote kans dat dit het is, maar kan nog steeds een gewone griep zijn. Ook de influenza is nu op zijn piek. Hij heeft mijn zuurstofgehalte gemeten, dat is nog 98% dus dat is heel goed!!! (ook al voel ik me wel benauwd/kortademig.) Voor nu dus gewoon thuis uitzieken en maar hopen dat ik verder niemand/weinig anderen heb besmet.

Donderdag 19 maart

Mijn dochter vraagt "Mama vindt je het vervelend dat je steeds alleen moet blijven?" En "ik vind het zo gek want anders als je thuis bent kan ik je gewoon een knuffel geven en nu kan dat niet". Pfoe, slik, snik... dat raakt me diep. Dat is natuurlijk ook wat ik het liefste wil. Daar waar gistermiddag de koorts wat gezakt was, steeg de koorts gisteravond juist weer naar 38.4. Gelukkig wordt de benauwdheid wel minder. Mijn lijf doet overal pijn. Op de bank zitten ging gisteren nog prima. Nu kan ik alleen nog maar liggen of zitten zolang mijn hoofd is ondersteund. Ik moet er even doorheen.

Lees de verdere notities op de volgende pagina's

Het was maart 2020...

Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief. Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen moesten! Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging. Iedereen moest een flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk. In de supermarkt waren allerlei schappen leeg. Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en niemand wist wanneer dat weer kon. Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was. Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk. Er was isolatie, ziekte en paniek... Toen werd de angst pas echt!!

En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit. En de weken duurden ineens veel langer. En iedereen hoopte dat er niet nog meer strenge maatregelen zouden volgen. De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op de held. De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht. Iedereen wist wat er gebeurde.

Maar de Lente wist het niet. En de rozen bleven bloeien. De magnolia stond in knop. De vogeltjes begonnen aan hun nestjes.



Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

Schildersbedrijf



Beukers

Hoofdweg 56 - 3474 JG Zegveld - Tel. 0348 - 691220
schilder@beukers.info

Lisette Pauw

Prinses Beatrixstraat 12
3474 JW Zegveld

NOA'S

TRIMSALON VOOR HOND & KAT

Tel. 0615080215

Lisette_pauw@hotmail.com





bood zichzelf aan om te helpen in de zorg. Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen. Om 20.00 uur 's avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in de zorg alles draaiende te houden. Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook

waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen. Dat wisten we allemaal.

En de Lente wist het niet.

En de bloemen bleven bloeien en de bomen liepen uit. En het werd steeds warmer. En er waren steeds meer vogels.

En toen kwam de dag van de bevrijding.. De premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was. En dat het virus had verloren! Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!! En toen ging iedereen de straat op. Met tranen in de ogen, zonder maskers en handschoenen. De buurman werd geknuffeld alsof hij een broer was. En de wereld was mooier en liefdevoller geworden. En de mensen waren humaner geworden. En ze hadden weer normen en waarden. De harten van de mensen waren weer open en dat had positieve gevolgen. Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen van wat de mensen haar veel eerder hadden aangedaan.

En toen kwam de zomer... Omdat de Lente het niet wist. En hij was er nog steeds ondanks alles, ondanks het virus, ondanks de angst, ondanks de dood. Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen de kracht van het leven.

Susan Blanco (De Taalrecycler)
'Geïnspireerd door mensen'

En toen.....

Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt. Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen. Er was weer tijd om te schrijven en te lezen. Mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit. Sommigen leerden een nieuwe taal. Sommigen ontdekten dat ze niet echt leefden en vonden de weg naar zichzelf terug. Anderen stopten met onwetend onderhandelen. Iedereen sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen. Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken. Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit. Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op die manier samen te zijn. Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen. Mensen herstelden van hun stressvolle leven. Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar. Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze konden bellen. De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden moeten ontslaan. Gepensioneerde zorgpersoneel

wel, van zijn roeping. Dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen..... En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit. Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar

Blijf zoveel mogelijk thuis. Hou 1,5 meter afstand. Was vaker je handen.

alleen samen krijgen we corona onder controle

Stop de verspreiding van het coronavirus

Ga alleen naar buiten als dat nodig is. Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, of voor een frisse neus. Doe dat niet met meer dan 3 personen. Werk thuis als het kan. Hou 1,5 meter afstand van anderen (2 armlengtes). Ook op straat, in de supermarkt en in het park. Was uw handen meerdere keren per dag met water en zeep.

FA. A. v. d. Dool

Nijverheidsbuurt 1 - Zegveld- Tel: 0348-691228 Fax: 0348-691990
E-mail: info@vddool.nl Website: www.vddool.nl

Het adres voor:

- Beton (KOMO-Keur)
- Zand • Grind • Grond
- Verhardingsmaterialen
- (Metsel)Cement en kalk
- Metselspecie

Tevens verhuur/levering mogelijk van:

- (Mixer)betonpompen
- 220 volt

Metselspecieautomaten
(ideaal voor de kleine klus)

Geopend: Ma.-Vr. 7:00 tot 18:00 uur - Za. 8:00 tot 12:00 uur
Ook afhalen in kleine verpakking is mogelijk.

Kapsalon Zegveld

• MIDDENWEG 2 • TEL. 691971 •

#Coronatijd #onderwijsopafstand #thuiswerken

Het gaat nu even anders bij de Joraischool

(Een ingekomen bericht)

“Een heerlijk frisse bloemengeur komt je tegemoet als je Florians kamer nadert. Op 1 april ontvingen we een bericht van het Ministerie van Schone Zaken waarin werd vermeld dat het van groot belang is dat de kinderen werken in een schone en opgeruimde omgeving. De kinderen werd gevraagd foto's van hun kamers te sturen naar de juffen, zodat het Ministerie zich een oordeel kon vellen over de properheid. Nou dat was niet tegen dovemans oren gezegd. Florian, uit groep 2, heeft ijverig elke centimeter van zijn kamer gezogen en gesopt! Heerlijk! Naast dat hij zich bekwaamt in schoonmaken, leert hij in deze periode van thuisonderwijs ook allerlei andere dingen; zo is hij inmiddels een expert in het inruimen van de vaatwasser, kan hij appelslappen bakken, kan hij weven, heeft hij al kilometers afgelegd op mama's skateboard, leert hij vogels en bloemen herkennen en heeft hij in ons dorp zelfs een torenvalk ontdekt! Die torenvalk zoekt hij regelmatig op tijdens één van de lunchwandelingen met zijn vader of moeder. Elke ochtend staat het schoolwerk op de planning: Er wordt geteld, gerekend, gerijmd, geschreven, gelezen, gezongen, geknutseld en heel, heel veel gekleurd. Soms wordt er zelfs een kringgesprek gevoerd, met knuffels op de stoelen om hem heen. Elke vrijdag brengt Florian met een voldaan gevoel een dik pak voltooid werk naar de juf, om met een stapel nieuwe opdrachten weer huiswaarts te keren. Florian mist zijn vriendjes en vriendinnetjes wel, hoor! Maar als je aan Florian vraagt wat hij van deze periode van thuisonderwijs vindt, antwoordt hij vol overtuiging ‘Heel leuk! Ik vind het zo fijn dat het klittenband van mijn schoen nu niet steeds aan het vloerkleed blijft plakken als ik met de bakken speel!’”
Geschreven door de moeder van Florian groep 1/2 Jorai

“School ‘thuis’ is wennen voor de jongens en gaat de ene dag beter dan de andere dag. Op een schooldag na het ontbijt beginnen we met de Henkie Show, een leuke online show met poppen waarin een Bijbelverhaal wordt verteld. Hierna gaan we aan de slag met het schoolwerk. Jorden is druk met de basisvakken en Aaron werkt in zijn werkboek waar verschillende opdrachten in staan en krijgt ook creatieve doe-opdrachten mee. Het bouwen van een hoge toren is tot nu toe zijn favoriet. Gelukkig is het mooi weer



en kunnen ze veel buiten spelen in de tuin! Voor alle ouders veel succes en zegen deze periode.”
Geschreven door de moeder van Jorden groep 4 en Aaron groep 2 Jorai

*“Wat is er aan de hand?
Overall in het land.
Coronavirus is hier.
Dat doet de mensen geen plezier.
Het is een ramp voor jou en mij.
Niemand is meer blij.
Mensen die zich zorgen maken,
Kinderen die elke dag denken waar ga ik me vandaag weer mee vermaken.
Spanning wanneer alles weer open zal gaan.
Ik zou graag weer in de klas willen staan.
En daarom schrijf ik dit gedicht.
Voor mensen die verlangen naar dat buitenlicht”*
Geschreven door Lize groep 6 Jorai

“Ik werk net zoals de rest van Nederland al twee en een halve week thuis. Het is niet heel moeilijk vind ik maar... het is wel makkelijker op school. En het is veel leuker om met je vrienden in de klas te zitten. Het is wel minder werk dan normaal, dus meer tijd om te spelen. Maar wel jammer dat je toch bijna nergens heen kan.”
Geschreven door Fenne groep 5 Jorai

“De juf geeft ons elke week heel veel huiswerk, vooral veel rekenen. Meestal heb ik geen zin om eraan te werken, maar als ik eenmaal bezig ben valt het stiekem toch wel mee qua hoeveelheid. Mijn moeder is een goede juf, vooral de gymles is leuk want dan gaan we allemaal grappige oefeningen

doen. Het is wel fijn dat het lekker weer is zodat ik buiten kan spelen en skeeleren in de middag. Als ik geluk heb en een dag huiswerk vooruit heb gemaakt, ga ik graag een dag met m'n vader mee werken. Wel hoop ik dat de school snel weer open kan, dan kan ik weer met mijn vrienden spelen.”
Geschreven door Jesse groep 4 Jorai.

“Het begon klein in China in de grote stad Wuhan op de markt. Intussen is het virus ook in Nederland ontdekt. Dus moet je je aan strenge maatregelen houden. Waaronder dat de scholen dicht moesten. Maar hoe leer je dan? Er zijn veel ideeën. Bijvoorbeeld lessen online krijgen. Bij veel scholen kon je werkboeken en schriften halen, maar er waren ook nadelen. Als je geen internet had was er geen les dus geen school en als je een spreekbeurt moest houden? Al het werk moet thuis, dus zijn er strakke plannings en dan moet je dus goed de tijd in de gaten houden!”
Geschreven door Lois groep 5 Jorai

“Ik zit in groep 6 op school met de Bijbel Jorai en door het Corona kunnen wij niet naar school. Het is best wel jammer dat je de juf en kinderen uit de klas niet meer zo vaak ziet. Wij moeten nu thuis werken en dan krijgen wij opdrachten om te maken op de laptop of chromebook. En we gebruiken Hangouts Meet, dan kunnen we bellen met de juf en kinderen. Dat vind ik leuk, dan heb je toch een beetje het gevoel dat je in de klas zit en dan gaan we dingen nakijken en mag je vertellen als je iets leuks hebt gedaan. Maar het is ook wel anders, want nu zit je thuis en spelen je vader of moeder de rol van juf of meester. Ik hoop dat het Corona snel stopt en

Uitvaartcentrum Woerden
DE LAATSTE EER

- Een eigen uniek uitvaartcentrum
- Op 8 minuten loopafstand van het station en nabij het centrum
- Ruime parkeergelegenheid
- 24 uur per dag bereikbaar
- Ruime opbaarmogelijkheden inclusief een 24 uurs familiekamer
- Uitvaartvereniging zonder winstoogmerk

Martin van Die Adri van der Lingen Gert van Vliet

Oudelandseweg 52 Dag en nacht bereikbaar: info@uitvaartcentrumwoerden.nl
3443 AC Woerden tel. 0348 - 41 86 86 www.uitvaartcentrumwoerden.nl

School met de Bijbel
Jorai

Via www.jorai.nl kunt u uw kind aanmelden bij onze school. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze directeur **Barend van Benthem**: 0348 - 69 14 88 | directie@jorai.nl

Graag tot ziens!

dat alles weer normaal wordt. Dat we alles weer kunnen doen en gewoon weer naar school kunnen, want van heel veel thuis zitten word je ook niet blij!"
Geschreven door Maysa groep 6 Jorai.



Berenjacht

Ook in Zegveld worden er massaal knuffelberen voor het raam gezet. Dit initiatief om kinderen te vermaken is overgewaaid vanuit Australië en België. Het is de bedoeling dat mensen een knuffelbeer voor het raam zetten zodat kinderen tijdens hun wandeling op zoek kunnen naar de beren. Dit lijkt een welkome afleiding te zijn voor de kinderen (en hun ouders) tijdens de coronacrisis. De berenjacht zou geïnspireerd zijn door het prentenboek 'Wij gaan op berenjacht' uit 1995 van Michael Rosen en Helen Oxenbury.



Elke ochtend krijgen we huiswerk via het chromebook. Om 11.30 uur kijken we dat met de meester en de hele klas na via Meet (dat is een digitaal klaslokaal). Dan zie ik ook mijn vriendinnen digitaal en dat vind ik gezellig. Ik was zondag jarig en maandagochtend ging de hele klas voor me zingen op Meet. Dat was super grappig want iedereen zong door elkaar maar ik vond het wel een feestje!"
Geschreven door Charlotte groep 8 Jorai.

Ik vind het super leuk om thuis te werken want meestal ben ik eerder klaar met huiswerk

en dan ga ik nog even videobellen met mijn vriendinnen. We gaan ook elke dag videobellen met de hele klas en dan ons huiswerk nakijken. Ik heb mijn chromebook van school mee naar huis om huiswerk op te maken. Het huiswerk is best wel makkelijk en snel klaar vind ik. De juf stuurt elke dag een groot bericht waar al het huiswerk in staat dat we moeten maken en daaronder kan je dan de vragen stellen over het werk. Ik mis wel mijn vriendinnen en de juffrouw dus ik hoop dat het snel klaar is."
Geschreven door Lotte groep 7 Jorai.

Vrijdag 20 maart

Er zijn best momenten dat ik er erg moet lachen. Ja, zoals het moment dat mijn schoonmoeder de ramen aan het lappen was buiten en op de ramen klopte om zo even contact te hebben. Het heen en weer appen met mijn dochters. Super trots ben ik op ze hoe ze omgaan met het thuis leren, zonder dat ik ze kan helpen. Ze doen het super goed!!!

Mijn man heeft gisteren een bed voor me neergezet, zodat ik niet meer op een matras op de grond hoeft te liggen. Zijn telefoontje "thuisbezorgd.nl: hoe wilt u uw aardappels, geprakt met jus?" Daar moet ik om lachen en daar ben ik dankbaar voor.

Mijn schoonouders die de kinderen opvangen en ze een veilige plek bieden waar ze volledig thuis zijn en geholpen worden waar nodig (soms meer dan nodig). In deze tijd kan elkaar helpen volgens mij nooit teveel zijn. De telefoontjes, kaarten en berichtjes die ik krijg. Ik ben dankbaar. Helaas kon ik vannacht slecht slapen. Ik heb veel last van mijn gewrichten en mijn spieren. Mijn kuiten schieten steeds in de kramp. In overleg met de huisarts mag ik tijdelijk extra pijnstilling om hopelijk wat slaap in te kunnen halen.

Rond 03.00 uur ben ik maar begonnen met schrijven, ik vind het prettig om van me af te kunnen schrijven en ik krijg erg veel reacties dat mensen het fijn vinden om op deze manier op de hoogte gehouden te worden. Dus dat blijf ik gewoon nog even doen.

Het voelt nu in ieder geval goed voor mij. En ik merk dat op dit moment overal mensen zich kwetsbaar opstellen, hun angst laten zien, oog hebben voor elkaar en medeleven tonen. Maar er is ook veel creativiteit en kracht. Er worden dingen bedacht om het leuker, fijner, dragelijker te maken. Er zijn initiatieven om elkaar te helpen. De angst en de onzekerheid scheidt ook solidariteit en saamhorigheid. Daar kan ik van genieten.

Zaterdag 21 maart

Na de extra pijnstillers heb ik vannacht eindelijk weer goed kunnen slapen, dat was een verademing. Dat had ik nodig!!! Na een gesprekje met de dokter nog even duidelijk gevraagd hoe nu verder om te gaan met de sociale contacten en eventueel lichamelijk contact. Ik ben zeker vooruit gegaan, maar ik ben er nog niet. Dus kan ik nog besmetten? Ja, daar moeten we in ieder geval vanuit gaan.

Ik ben gisteravond weer heerlijk in bad geweest (zoals elke avond om mijn spieren en gewrichten wat ontspanning te kunnen geven). Hierna heb ik schone kleren aangedaan en mijn hoesten ingehouden. Ik heb daarna mijn meest dierbaren even heel voorzichtig geknuffeld.....wat een ontlasting, even niet alleen, maar samen...

Nu weer alleen in mijn bedje, maar het geeft me weer kracht om nog even door te zetten. Ik ga vooruit, maar moet rekening houden dat er kans is op een terugval van de klachten rond dag 7/8. Maar voor nu kan ik er weer eventjes tegen.

VAN DEN BERG
SCHILDERWERKEN

Clausstraat 18
3474 JZ Zegveld
Tel.: 0348 692 433
Mob.: 06 10841366

COLORS @HOME

DE WIT
wonen

TAPIJT | MARMOLEUM | VINYL | PVC VLOEREN | LAMINAAT
GORDIJNEN | RAAMDECORATIE | HORREN | MEUBELS

Alles voor je interieur in één keer geregeld, bij ons is dat geen probleem. Wij hebben alles onder één dak, deskundig advies, op maat gemaakt, gratis inmeten, monteren en leggen, eigen vakkundige stoffeerdere en een goede service!

Hoge Rijndijk 9A
3449 HB Woerden
(0348) 41 25 88
dewit@colorsathome.nl
www.dewit-wonen.com

RUIM 25 JAAR
DE INTERIEURSPECIALIST

Miland schoolwerk wordt Miland thuiswerk



(Een ingekomen bericht)

Eerst konden we gewoon nog naar school en moesten we elkaar begroeten met onze voeten en ellenbogen, wisten we twee keer per dag onze handen en werden de tafels en stoelen extra schoongemaakt, maar nu is alles anders. Al een paar weken zijn de klassen leeg, hangen er geen jassen en tassen aan de kapstok en zien we geen spelende kinderen op het schoolplein. Alle leerlingen zijn nu thuis met hun schoolwerk bezig.

Voor iedereen was het natuurlijk omschakelen en erg wennen. Leerkrachten, leerlingen en ouders hadden zoiets nog nooit meegemaakt. We zijn inmiddels een aantal weken verder en iedereen kan gelukkig steeds beter zijn draai vinden. Voor alle leerlingen van de onder-, midden- en bovenbouw is een passend lesprogramma samengesteld. Er is een aanbod van digitale opdrachten en er zijn opdrachten op papier in de vorm van werkboekjes, doe-opdrachten en tekenen. Zo proberen we het onderwijs op afstand zo goed mogelijk in te richten.

Voor de leerlingen begint de dag met een filmpje van de juf, waarin ze vertelt wat er die dag allemaal op het programma staat. De leerlingen kunnen meekijken op hun rooster. Dan zijn er verschillende momenten in de week dat de leerlingen gaan videobellen met de juf. Dit is vaak in een klein groepje zodat iedereen de instructie goed kan volgen en er ook tijd is om met elkaar te kletsen. Na de instructie gaat iedereen aan de slag en kan de juf online de lessen in de gaten

houden. Er wordt niet alleen online een instructie gegeven maar we doen ook een dictee, we gaan hoofdrekkenen, we oefenen Engelse woorden en een spelletje of een quiz spelen lukt ook prima.

Iedere groep heeft online ook 'een prikbord' waarop leuke berichtjes en foto's worden geplaatst. Zo hadden de leerlingen uit groep 7 bij begrijpend lezen een recept als tekst. Niet alleen werden de vragen beantwoord, maar een aantal leerlingen gingen het recept ook echt maken. En daar konden we via 'het

prikbord' van mee genieten. We missen natuurlijk heel veel gezelligheid die we normaal gesproken in de klas wel ervaren en daarom zijn we erg blij met

alle digitale middelen om contact met elkaar te houden. Ook bellen de juffen regelmatig om te vragen hoe het met iedereen gaat en om verdere vragen te beantwoorden.

Leerlingen waarvan ouders een vitaal beroep uitoefenen kunnen op school terecht. Na het maken van hun thuiswerk kunnen ze binnen- en buiten spelen. Er zijn altijd twee leerkrachten aanwezig dus tussen de middag wordt er dan samen gegeten.

Een van de tekenopdrachten was het maken van een zelfportret. Deze tekeningen hebben we aan de voorkant van de school op het raam gehangen. Zo 'zien we de leerlingen niet, maar zijn ze er wel'.

Het team is heel trots op de leerlingen want ze doen ontzettend hun best thuis.

Het is toch echt heel anders om thuis te werken in plaats van op school. Complimenten ook voor de ouders, want voor hen is het ook een enorme opgave om thuis te werken én thuis 'juf mama' en 'meester papa' te zijn.

Dankzij het mooie lenteweek kunnen de leerlingen tussen het schoolwerk door lekker in de tuin spelen in plaats van op het schoolplein. Nu het zo stil is op het schoolplein was er op een middag heel ander bezoek. Een ransuil zat lekker rustig op een tak te genieten van het zonnetje.

Hoewel het thuiswerken bij de leerlingen, ouders en leerkrachten echt goed gaat, hopen we dat de school weer gauw open mag en we iedereen in goede gezondheid weer terug zien. Een ding is zeker, deze bijzondere weken zullen we niet snel vergeten.

Onderbouw

Ja, wat doe je als je op zondagavond hoort dat de school vanaf maandag dicht gaat? Een onderwijsprogramma maken voor kinderen van 4-5-6 jaar...? Kinderen die alles ervaringsgericht leren, die niet in het platte vlak hun kennis verwerken maar door middel van spel? Toch is het ons gelukt om door middel van opdrachten in en om het huis, beeldmateriaal, liedjes, knutselopdrachten en veel bewegen de doelen waaraan we wilden werken met thuisonderwijs aan te bieden. Om een voorbeeld te geven: de ouders kregen de opdracht om een filmpje over verschillende vormen te laten zien, daarna moesten de kinderen voorwerpen zoeken met verschillende vormen en die vormen benoemen. Een dag later mochten de kinderen vierkanten, cirkels, driehoeken en



Deze hartenkreet van de juffen stond op 12 april in het AD.

7 goede redenen om te kiezen voor
Gasterij De Milandhof

40 7 zalen met ieder een eigen karakter en sfeer
Centraal gelegen en rolstoelvriendelijk

25 Sfeervolle trouwlocatie, ook voor (huwelijks) jubilea etc.
Eigen keukenbrigade, met streek- en seizoenproducten

12 1/2 Ruim 140 gratis parkeerplaatsen

50 Uw feest, dus helemaal op uw wensen afgestemd
Uitstekende verhouding in prijs en kwaliteit

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!

Middenweg 2 • 3474 KC Zegveld
Tel. 0348 - 691397
info@milandhof.nl
www.milandhof.nl

60

DE MILANDHOF

Muis
Ijzervlechtbedrijf

Bedrijf: Amstelskade 4-G
3652 MD Woerdense Verlaat
Tel. 0172 - 40 77 80
Mobiel: 06 - 46 10 77 37

Privé: Willem Alexanderstraat 12
3474 JT Zegveld
info@ijzervlechtbedrijfmuis.nl

Voor u gelezen:

Afscheid van Anneke Graman en Karin Fierens

Op woensdag 4 december jl. heeft Anneke Graman afscheid genomen van haar taken in de pastoraatsgroep van de Onze Lieve Vrouwe Geboorte kerk in De Meije. Anneke heeft 10 jaar in de pastoraatsgroep gezeten en heeft zich steeds ingezet voor de parochie. Maar Anneke is natuur-



Vervolg Milandschool

rechthoeken van papier in een reeks leggen. En de week daarop konden ze een papieren paasei versieren met plakkertjes in 4 vormen. Behalve dit soort activiteiten kregen de kinderen ook dagelijks een opdracht bewegen (hinkelen, een bal gooien en vangen, touwtje springen etc.), gezelschapsspel spelen, luisteren naar een voorleesverhaal en een opdracht zelfstandigheid en behulpzaamheid (zelf aankleden, eigen bed op maken, helpen tafel dekken etc.). In een speciale app konden de ouders berichtjes, foto's en filmpjes plaatsen zodat de kinderen elkaars activiteiten konden zien.

lijk niet weg te denken in de geloofsgemeenschap, ze blijft nog actief in allerlei werkgroepen. We zijn Anneke dankbaar voor het werk dat ze al die jaren in de pastoraatsgroep heeft gedaan. Wij zijn blij dat zij nog veel taken blijft uitvoeren. Anneke is een ware duizendpoot en is voor veel dingen goed inzetbaar. Ze staat voor wat ze zegt en als je haar wat vraagt, dan wordt het geregeld. Anneke, bedankt voor jouw tomeloze inzet en we zijn blij dat we nog altijd op je kunnen rekenen.

Karin Fierens heeft op vrijdag 31 januari jl. haar laatste vergadering gehad bij de pastoraatsgroep. Karin had diaconie onder haar hoede en zij heeft dat twee jaar lang mogen doen. Karin, onwijs bedankt voor jouw inzet de afgelopen jaren en fijn dat we ook nog op jou kunnen rekenen. Als afscheid hebben we een workshop Freubelen georganiseerd. We hebben allemaal een deurhanger gemaakt en op de foto zijn Anneke en Karin te zien met hun eigen gemaakte deurhangers.

Zondag 22 maart

Wakker, voelen, oké, hoe staat het met de pijn, ja het wordt minder! Wel weer hoofdpijn en moet weer meer hoesten. Zonder pijnstilling? Nee dat gaat nog niet, maar er is vooruitgang. Ik heb toch redelijk goed geslapen vannacht. Ik merk dat ik ongeduldig word, ik wil mijn bed uit, met mijn kinderen spelen, naar buiten om te wandelen, simpelweg een boodschap doen. Maar verder dan naar de badkamer en terug kom ik nog niet. Ik smeer mijn boterhammen omdat ik eten moet en mijn lijf dat nodig heeft om aan te sterken. Maar dan kruip ik snel weer in mijn bed. Als iemand vraagt hoe het gaat, zeg ik: "hmmm niet zo snel als ik zou willen". Gelukkig kan ik snel weer relativeren, zelfmedelijden helpt niet (hoewel het soms wel even lekker is). Maar relativeren en dankbaar zijn, gelukkig dat kan ik ook nog steeds. Ik ga vooruit, ook al zijn het kleine stapjes. Gisteren kreeg ik ineens van alles, van lieve mensen om mij heen. Naast alle mooie berichtjes van jullie, kreeg ik kaarten, bloemen, fruitsappen en zelfs massage olie voor mijn spieren. Dat zag ik niet aankomen, ik word er stil van, zo lief! Het ziet er inmiddels gezellig uit bij mijn bed, want we hebben alles dicht bij mij gezet zodat ik er extra van kan genieten. En dat doe ik! Er zijn momenten dat ik denk: eis ik met het posten van deze berichten niet teveel aandacht op, is dit niet egoïstisch? Er zijn mensen die er veel slechter aan toe zijn, bij mij is het een kwestie van tijd, dan ben ik er weer vanaf. Maar dan lees ik jullie reacties nog eens door en merk ik dat het sommige van jullie ook helpt. Misschien is het wel omdat ik door het schrijven het onbekende handen en voeten geef. Hoewel voor iedereen het verloop anders is, maakt mijn verhaal het misschien een beetje tastbaar.

Maandag 23 maart

Mijn ongeduldigheid is inderdaad een goed teken, dan kom ik terug in mijn kracht. Ongeduld en fanatisme, twee eigenschappen die niet altijd handig zijn, maar mij wel maken wie ik ben. De pijn neemt steeds verder af, de stappen richting herstel worden groter. De zin om iets te gaan doen steekt langzaam aan de kop weer op en energie begint weer voorzichtig te komen.

Dinsdag 24 maart

"Mam, het gaat zeker minder goed dan gisteren?" "Nou, ik moet gewoon nog even goed wakker worden." Zei ik nog.... Misschien moet ik tóch vaker naar haar luisteren. De terugval, waar de dokter al voor had gewaarschuwd, heeft zijn intrede gedaan. Weer wat benauwd, gelukkig niet erg hoor, maar enorm moe. Ik was de andere dagen nog niet echt uit bed gekomen (behalve om een boterham te smeren), maar zondag had ik mezelf aangekleed en zat ik vaker rechtop in bed. Dat was een goede dag. Helaas sla ik de terugval niet over en zal ik het daar even mee moeten doen. Dus ik heb weer veel geslapen gisteren. De voetbal en de grote rode auto nog maar een beetje vooruit schuiven. De bloemen bij mijn bed openen inmiddels allemaal hun knoppen, de lente is in huis. En mijn lente...die is in aantocht.

& Lekkerkerker Keijzer B.V.

ADMINISTRATIE - FISCAAL ADVIES

R. Keijzer
A. Vergeer

Boschsloot 30 - 3474 HK Zegveld
Telefoon 0348-407238/407069
Telefax 0348-407560

Pieter de Bruijn



Voor:

- (sier)straatwerk
- grondwerk
- vlonders
- beschoeiingen

Hoofdweg 144 - 3474 JK Zegveld
Tel. 0348-414383 • Tel. 06-15276617

Corona, wat kan je doen als kerk?

(Een ingekomen bericht)

Bericht vanuit de PKN Gereformeerde Kerk Woerden Zegveld

Corona, wat kan je doen als kerk? Dat was één van de eerste vragen die naar boven kwamen toen het coronavirus echt serieus werd genomen. En wat is er al en ga je geen dingen dubbel doen?

Vanuit PKN Gereformeerde Kerk Woerden-Zegveld (Wijkgemeente Kruiskerk) zijn we met deze vraag aan de slag gegaan. En dan constateer je dat er in ons dorp al heel veel gebeurt.

Aandacht voor elkaar is het belangrijkste

Tijdens een telefonische rondgang in onze kerkelijke wijk Zegveld kwam duidelijk naar voren dat het wel goed zat met de boodschappen. En alle andere zaken die daar mee te maken hebben. Maar de reactie die je het meest hoort is: Het is zo stil.... Vanuit onze wijk hebben we diverse acties ondernomen richting onze kerkleden. Een brief voor iedereen met de vraag: heb je hulp nodig, dan horen we het graag. Er zijn bloemen aangebracht op sommige adressen, telefoonrondes gehouden, gesprekken gevoerd op meer dan 1,5 meter en ook de vele initiatieven in de omgeving. En natuurlijk moet je nu anders contact leggen. Ook is er elke zondag bijvoorbeeld een online dienst om 9.30 uur vanuit de Kruiskerk en waren er tijdens de Stille week voor Pasen meerdere diensten.

Telefonische rondgang

Als ouderling heb ik heel wat telefoontjes gepleegd. Iedereen redt zich wel. Maar het meeste moeite hebben mensen die bijna niemand meer spreken. En thuiswerken en schoolgaande kinderen thuis is vaak ook een opgave. En regelmatig kwam de zorg over de toekomst naar voren. Houd ik mijn baan, hoe gaat het met de winkels en gaan bedrijven failliet?

We leven in een mooi dorp.

Door deze periode met het corona virus is zeker ook duidelijk naar voren gekomen dat je niet alleen op de wereld bent. Veel zaken hebben verband mee elkaar. En in crisistijden helpen mensen elkaar. Dat geeft vertrouwen in de toekomst.

Cees de Vink, ouderling



Bericht vanuit de Hervormde gemeente Zegveld

Coronacrisis

Na de persconferentie van de minsterpresident waarin hij aankondigde dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen niet meer waren toegestaan, werd de ernst van de situatie snel duidelijk. De kerkenraad van de Hervormde gemeente Zegveld heeft hierna het besluit genomen om ook de kerkdiensten als samenkomst van de gemeente af te gelasten. Een ingrijpend besluit dat je niet zo maar neemt. Wij vonden dat we de adviezen van de overheid en de landelijke kerk moesten volgen. We wilden de grenzen niet opzoeken om bijvoorbeeld met een beperkt aantal, minder dan 100, al gauw minder dan 30, samen te komen.

Diensten digitaal

Gelukkig dat we nu, na de restauratie van de kerk, camera's hebben zodat de erediensten ook in beeld kunnen worden uitgezonden. De diensten werden eerst gehouden met alleen de kerkenraad. Nu is het aantal ambtsdragers tijdens de diensten tot een minimum beperkt. Vanzelfsprekend worden geen handen gegeven en is de 1,5 m afstand geborgd. Naast kerkomroep.nl zijn de diensten ook te volgen via een YouTube kanaal, want kerkomroep.nl bleek het grote aantal kijkers en luisteraars niet aan te kunnen. De link staat op onze website, www.hervormdzegveld.nl.

Kerkelijke vergaderingen afgelast

Alle kerkelijke activiteiten zoals vergaderingen en kringwerk zijn gestopt. Geen jeugdwerk en catechese meer, geen leuke slotactiviteiten. De kledingbeurs werd als eerste afgelast en ook de familiemarkt kan vanzelfsprekend niet doorgaan.

Pastoraat

Zoals bekend, is ook het bezoekwerk en het ouderenpastoraat door dominee De Graaff beperkt tot alleen het beslist noodzakelijke. Dit met inachtneming van de adviezen van het RIVM. We zijn dus vooral

aangewezen op telefonisch contact. Best verdrietig als je ouder bent en geen bezoek kan ontvangen. Fijn om te merken dat mensen op allerlei manieren met elkaar meeleven. En hartverwarmend om te zien dat er verschillende initiatieven ontstaan om elkaar te helpen.

Vergaderen digitaal

Voor het eerst in de geschiedenis vergadert het moderamen digitaal. Dit doen we wekelijks om de actualiteit te bespreken en spoedeisende zaken af te handelen. Ook de kerkenraad vergadert zo nodig digitaal.

Stilgezet

Al met al een hele turbulente tijd. We beseffen dat alles minder maakbaar is dan we dachten. Wekelijks bidden we voor allen die getroffen zijn door dit virus, voor alle hulpverleners, verpleegsters en artsen in de ziekenhuizen. Ook denken we aan de thuiszorg en ouderen die in verzorgingshuizen worden verzorgd. Maar ook aan ondernemers en mensen die hun baan kwijtraken als gevolg van deze crisis.

Pasen 2020 zal ons nog lang heugen. Geen massale samenhang in de overvolle kerk maar thuis voor de laptop, iPad of kerkradio toch met de gemeente de lofzang gaande houden. "In tijden van vreugde maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet."

Henk van Dam, scriba

W. J. VONK

• LOONWERK • GRONDWERK • TUINAANLEG • DIVERSEN

Hoofdweg 125 • 3474 JC Zegveld • T 0348-692705 • M 06-25120414



- Beschoeiingen
- Vlonders
- Hekwerken
- Tuinschermen

- geïmpregneerd
- hardhout
- gaaselementen

• Grondwerk

- kraanwerk
- rioleren

• Erfverharding

- grind
- split
- straatwerk

- Tevens doen wij diamantboren

Bel gerust voor een passende oplossing, informatie of een vrijblijvende offerte.

ZEGVELD



Verhuur- en Hoveniersbedrijf
Aannemingsbedrijf

Bedrijfsgegevens:

Adres: Hoofdweg 40, 3474 JG Zegveld
Email: info@pkastelein.nl
Tel: 0613733444
Website: www.pkastelein.nl